

Alles is volbracht !



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER

MEVROUW

**Zulma VAN DEN BERGHE**

Weduwe van de Heer

**Cyriel KEYMEULEN**

geboren te Vlierzele, op 22 mei 1890 en godvruchtig  
overleden in de kliniek Sint-Jozef te Gentbrugge,

op 25 augustus 1984.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken en  
de Pauselijke Zegen.

---

Hoog van jaren, veel gezorgd, hard gewerkt, veel  
verduurd en verwerkt, moedig gebleven in alles wat  
het leven aan kruisen en beproeving meebracht en  
daarenboven nog de aandacht opbrengen voor mensen  
naast haar : zo was Zulma. Waar kon ze die langdu-  
rende kracht en die volharding halen tenzij in het ge-  
bed tot Onze Heer en zijn lieve Heiligen ? Ze was er-  
mee vertrouwd, zoals ze vertrouwd was met de goede  
en moeilijke dingen in het leven !

God, geef nu Uw trouwe dienaar Uw eeuwige vre-  
de samen met haar eigen dierbare overledenen, die  
haar in soms pijnlijke omstandigheden zijn voorgegaan.

Beste Kinderen en Familieleden, de strijd is gestreden,  
ik heb mijn geloof in de Heer bewaard. Bewaar nu  
mijn aandenken in uw gebed en geloof. Stel het zelf

goed in overeenkomst en liefde en help mekaar in al  
wat goed is.

Beste Buren, wij die mekaar zo vele jaren hebben  
gekend, voorlopig zijn wij nu gescheiden. Eens zal God  
ons allen weer in zijn liefde verenigen. Ik dank U van  
harte om uw vriendschap U en allen die mij hebben  
geholpen. God zij met U.

Maria, Hulp der Kristenen, bid voor ons.

---

Hr en Mw André KEYMEULEN-SACKX, kinderen  
en kleinkinderen,

Hr en Mw Albert KEYMEULEN-EVERAERTS,  
De families VAN DEN BERGHE, KEYMEULEN en  
DE GEYTER,

gevoelig voor de blijken van deelneming in hun  
rouw, danken U oprecht.

---

Begr. Mw M. Lamiroy Sint-Lievens-Houtem