



Ter herinnering aan de dag waarop wij
samen hebben gebeden voor de
zielerust van de

HEER

Victoor Juliaan Vandenbogaerde

echtgenoot van Mevrouw Anna VAN ACKER

geboren te Harelbeke op 13 juli 1907 en in de
Heer ontslapen te Kortrijk op 29 augustus 1973,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Hij heeft een hard leven gekend als metser in de
zon en de regen. De oorlogsjaren hebben ook zijn
gezondheid gebroken in leed en ontbering. Maar
vooral de pijn bij het verlies van een kind deden
zijn hart breken. Hij wist dat zijn hart verzwakt
was door vele tegenslagen in dit leven.

Het bezoek van oude gekende vrienden deed hem
deugd. Dan leefden vele prettige herinneringen
weer op naast andere droevige belevenissen. Hij
was een goede man, die in stilte en rust zat te
mijmeren over het leven, dat zó vlug voorbijgaat.
In zijn gedachten leefde het verlangen om schoon
te mogen sterven : vlug en zonder veel pijn. Zijn
sterven kwam vrij plots en sereen.

Laten wij nu bidden :

Heer Jezus Christus, wij leven meestal onbewust
en zonder aandacht voor het afglijden van ons
leven naar de dood.

Geef dat wij steeds bekommerd blijven om
het leven van iedere mens, om hun gezondheid
en om hun dood.

Daarom bidden wij voor Victor, die wij gekend
hebben : opdat hij nu voor altijd

moge gelukkig zijn en beloond worden voor
al het goede dat hij voor ons gedaan heeft.

Neem van hem weg alles waarin hij zou

gefaald hebben in zijn liefde tot U
en tot iedere mens.

Dierbare echtgenote, dank voor uw goedheid en
zorgen. Vertrouw u toe aan de Heer en aan onze
kinderen.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor
uw genegenheid. Zorg voor moeder.

Beste familie, buren en vrienden, dank voor uw
vriendschap en bezoeken.

Mevrouw Victoor Vandenbogaerde-Van Acker,
zijn echtgenote ;

Heer en Mevrouw Lucien Vandenbogaerde-Matton,

Heer Gerard Dhoop-Vandenbogaerde,
zijn kinderen ;

Jongeheer Jan Vandenbogaerde,

Jongeheer Erwin Dhoop,
zijn kleinkinderen ;

De familie Vandenbogaerde-Delbecque,

De familie Van Acker-Beyls,

Uw aanwezigheid en gebed zijn de beste
troost voor de familie, waarvoor zij U dankt.

Begravenissen V. Vercreyusse & Zoon

Druk. Dru-Ha p.v.b.a