

Zie, ik beschouw reeds wat ik zoo vurig heb betracht ;
ik bezit wat ik hoopte te verkrijgen ; ik ben in den Hemel
vereinigd met Hem, dien ik uit den grond mijns harten be-
mind heb.

Officie van de H. Agnès



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Agnès Vandendorre

geboren te Everbeek, den 14 Oktober 1931, dochter van
Laurent en Anna DE KONINCK

godvruchtig overleden te Geeraardsbergen
den 2 November 1946.

Versterkt door al de HH. Sacramenten der stervenden

In volle overgave aan Gods wil, sprak zij : « o Heer I
ik heb op u vertrouwd, doe met mij volgens uw wil.

Ps. 30.

Haar schoone ziel was God welgevallig ; daarom heeft
hij ze zoo vroegtijdig uit het midden der ongerechtigheden
weggehaald.

Boek der Wijsn. 4, 14.

Gij hebt mij bemind, lieve Ouders, en gij hebt mij opge-
gebracht in de oefening der deugd, door uw wijzen raad ...
Ik heb u verloren, maar hier heb ik een andere familie ge-
vonden . ik ben met de Moeder des Verlossers en met de
gelukzaligen. Gij beklagt mij omdat ik niet meer bij u ben ;
maar gij zijt meer te beklagen, omdat gij nog in balling-
schap leeft op aarde.

H. Hier.

Lieve broedertjes, en zusters, weent niet over mij
alsof ik dood ware : ik leef in den Hemel met de maagde n.
die het Lam volgen in zingenden stoet.

Off. van de H. Agnès.

Vaartwel, duurzame familieleden, en gij allen mijne
geliefde schoolgezellinnen, bidt voor mij en tot weder-
ziens in den Hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

7 j. en 7 q.

Druk, — Depessemier Everbeek.

De familiën VANDENBORRE, DE KONINCK
DE SPRINGER en SURDIACOURT,

danken Ued. van harte voor de blijken van kris-
telijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van
hun teergeliefde dochter, zuster, nichte en bloedver-
wante.