

Vader, niet mijn, maar Uw wil geschiede.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Agnes-Alice VAN DEN BORRE**

weduwe van

**Jozef VANDEN DRIESSCHE**

geboren te Munkzwalm op 18 september 1926  
en godvruchtig overleden in Dr. Goffaerts-  
kliniek te Zottegem op 19 juni 1986.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

In volle overgave en gelovige gelatenheid heeft Agnes haar leven uit handen gegeven, helder bewust en tot het laatste moment haar pijnen verzwijgend, om haar familie niet tot last te zijn.

Met eenzelfde overgave en berusting droeg ze ook het heengaan van haar lieve echtgenoot Jozef, die vijf jaar geleden de Heer is tegemoet gegaan. Dit is ze moeilijk te boven gekomen, maar ze stak haar verdriet weg voor haar kinderen.

Agnes was een eenvoudige, gediensstige vrouw, welke nooit heeft nagelaten te zorgen voor haar man en vier kinderen. De steeds terugkerende, soms eentonige karweiën in het gezin vervulde ze met telkens nieuwe moed en nauwgezetheid, waarbij ze elke dag aanvaardde uit Gods' hand.

Ze was de Heer dankbaar over een gezond lichaam te beschikken en te kunnen werken. Niets was haar teveel: alles had ze over voor haar kinderen en kleinkinderen die haar nu zullen missen!

Doch het lijden werd plots haar deel, en alhoewel ze geleidelijk beseftte dat er geen uitkomst meer was op genezing, verzweeg ze elke smart, elke pijn, en zolang ze kon, trok ze ter kerke.

Moge de Heer haar nu roepen in Zijn eeuwige woning van de genadigheid en blijvende vreugde en haar belonen voor al haar arbeid, gedragen lijden, genegenheid en zorg.

Moeder, we zijn allen fier op u en dankbaar voor wat u ons voorleefde. We zullen u in onze gebeden gedenken.

Rust nu in vrede.

—  
Namis : zaterdag 26 juli 1986 te 8.30 uur.

—  
Jean-Marie Lagaert-Vanden Driessche

Francine en kinderen,

Willy Verbruggen-Vanden Driessche

Jacqueline en kinderen,

Francois Vanden Driessche-De Waele

Monique en kind,

Katrien Vanden Driessche,

haar kinderen ;

De families Van Den Borre-Serbruyns en  
Vanden Driessche-Loterman,

danken U oprecht voor uw blijken van  
deelname in hun rouw en gebeden.

—  
Druk Darragas - Zwalm - Begraf. De Pauw