

't Grauwe einder vraagt om rust,
Blind verdriet ontnemt ons 't zicht
De kille nacht omknelt heel bewust
die smekende blik naar ons gericht.



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

ANDREA VAN DEN BORRE

echtgenote van de Heer
PAUL SADONES

geboren te Nederbrakel op 20 februari 1943 en
er onverwacht overleden op 11 februari 1993,
gezalfd met de H. Olie "in extremis".

Paul SADONES, haar echtgenoot,
Thierry en Nancy DE CUBBER-SADONES
en kind Sarah,
Angélique SADONES,
 haar kinderen en kleinkind.

De families VAN DEN BORRE, D'HAeyer,
SADONES en ASSEZ,

danken voor uw gebed en blijken van
medeleven.

De grauwe, kille winter maakt zich langzaam op om plaats te maken voor een nieuwe lente. Lente, symbool van nieuw leven en vitaliteit. Net nu op de vooravond van dit nieuw sprankelend leven slaat het noodlot zo onbarmhartig toe.

Liefste Paul, jij alleen weet hoeveel ik van jou en ons gezin hield. Hoe zorgvuldig ik alles plande, hoe fier ik was op jou en de kinderen. Het allerbeste was pas goed genoeg. Ons levenswerk waarvan we dertig jaar terug de eerste hoeksteen legden was bijna voltooid. Alleen het slot ontbrak. Daarom vraag ik je om samen met de kinderen en familie dit laatste hoofdstuk af te werken, zodat alles wat we reeds bereikten niet tevergeefs zou zijn geweest. Treur niet langer om mijn plotse heengaan, maar put uit uw verdriet de nodige moed om deze laatste innige wens tot een goed einde te brengen.

Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449