



In de verwachtingen der verrijzenis en gesterkt door het sacrament der zieken en de Pauselijke zegen ontsliep in de Heer te Opbrakel op 29 maart 1967,

DE HEER  
**CORNEILLE VANDEN BORRE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Thérèse VAN WAEYENBERGE**  
geboren te Nederbrakel op 5 juni 1911.

Het plotse heengaan van vader in de paasweek doet ons nadenken over het nietige van dit aardse leven.

De korte tijd dat wij op aarde zijn moeten wij ons voorbereiden op de hemel door onze liefde en onze zin voor het godsdienstige.

Vader is voor ons een voorbeeld geweest van de goedheid en minzaamheid : hij was tegen elke vorm van vete en onenigheid, hij was innig begaan met elk van zijn kinderen en door zijn persoonlijkheid en hartelijkheid was hij een sterke morele steun voor zijn echtgenote.

Wij Zijn erg geschrokken omdat vader midden het volle lenteleven heengaat ; maar wij geloven vast dat hij dit jaar een grote Pasen zal vieren, een overgang van deze aarde naar de hemelse stad bij God.

In vrome gedachtenis en vurig gebed voelen wij ons verenigd met Vader in de hemel. God zegene en beware hem.



De families VANDEN BORRE, VAN WAEYENBERGE, SPITAELS,

danken U van harte voor uw blijken van deelneming en vrome gebeden.