

Zij is niet dood, zij leeft... want alwie in
Mij leeft, laat hem nog dood zijn, zal niet
sterven in eeuwigheid. Luc.



Bid voor de ziel van Mevrouw

VAN DEN BORRE Elvire Louisa

echtgenote van de Heer

Jan WELLEKENS

*geboren te Liedekerke op 7 juni 1927 en
overleden te Aalst in het hospitaal op 24 no-
vember 1965, versterkt door de H.H. Sakra-
menten der stervenden.*

Het leven kan soms hard zijn : twee jonge
mensen, door trouwe echtelijke liefde ge-
sterkt, werken samen onverpoosd en taai om
een toekomst op te bouwen die zij heerlijk
dromen. Hun werk draagt zijn vruchten.

Plots breekt die toekomstdroom af : onge-
nadig velt de ziekte de echtgenote neer.
Geen wetenschap, geen zorgen hebben kun-
nen helpen ; de dood heeft zijn taak vol-
bracht.

En weer staat de mens voor het grote
raadsel : waarom moest dat gebeuren ? De
niet-gelovige vindt hier geen antwoord op en
gaat onder in verbittering ; de gelovige alleen
weet dat God, die een allerbeste Vader is,
alles regelt om ons hoogste welzijn, al

kunnen wij het niet doorzien op 't ogenblik,
en al gaat het gepaard met diep-menselijk
lijden.

Duurbare echtgenoot, beter dan wie ook
begrijp ik, hier bij God, uw schrijnend lij-
den : wij deden het zó goed met elkaar. De
mensen zeggen : « het is wreed », pogen te
troosten, maar... 't leven gaat weer verder,
en gij staat alleen. Neen, niet alleen : weet
dat ik, volmaakt gelukkig reeds, u hier volg
en in blijvende liefde voor u zal zorgen.
Blijf mij uw liefde geven door uw gebed,
maar ook door u verder, in vertrouwend
geloof, moedig door het leven te slaan.

Ik dank u daarom innig, zoals ik u dank
om al wat gij voor mij hebt gedaan. Eens
zal God ons voor altijd in onverstoord geluk
bijeengbrengen.

Duurbare pleegmoeder, schoonmoeder, zus-
ter, broeders, familieleden en vrienden, al te
vroeg zijn we gescheiden, maar de onver-
biddelijke dood kent geen tijd. Ik dank U
om uw genegenheid en liefdevolle zorgen.
Denk aan mij in uw gebeden en tot weerziens
bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust !

De familiën VAN DEN BORRE, WELLE-
KENS, SONCK en LANCKMAN danken.

Begrafenisondernemingen De Poorter.
Drukk. De Bruyn, Nieuwstr. 15, Denderleeuw.