

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Frans VAN DEN BORRE

weduwnaar in 1e huwelijk van
Angèle VAN DEN HAUTE

echtg. van Elvire Margriet HAUSTRAETE

geboren te Nederbrakel de 9 Maart 1900 en over-
leden te St. Maria-Oudenhove, de 23 Novemb. 1949
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Ons leven op aarde is niet vrij van beproeving
en kwelling, opdat ons hart zich niet zou hechten
aan de vergankelijke goederen maar het eeuwige
zou betrachten.

De langdurige en krachtenslopende ziekte, welke
de Heer deze man overzond heeft hem, toen hij nog
op genezing hoopte, voor de hemel rijp gemaakt.

Wat al onvoorziene voorvallen kunnen ons op-
houden in 't midden van onze zo korte levensbaan,
en in onze schoonste jaren de hoop van 'n langer
leven wegrukken,

Bemide Echtgenote, lief Kind, Broeders & Zusters
de Heer heeft ons heden ten zeerste beproefd.
Doch troost u allen en weent niet als deze die geen
hoop hebben. Aan allen dank voor uw liefderijke
zorgen aan mij besteed. Leert uit mijn afsterven de
ware zin van het leven, niet om aardse goederen
en genoegens zijn wij hier op aarde, doch om God
trouw te dienen. - Geef mij als laatste gunst de
verzekering uwer voortdurende gebeden als bewijs
uwer trouwe genegenheid.

Vaartwel en tot eeuwig wederzien. Bid de 4 akten

Druk. Jooris-Brewaays V. Aelbrouckstr, Sottegem



De Familiën VAN DEN BORRE, HAUSTRAETE en VAN DEN HAUTE

danken U hartelijk voor de gebeden
en rouwbetuigingen bij het afsterven

van Mijnheer Frans VAN DEN BORRE