



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Hans VAN DEN BORRE

zoon van Leon en Paula
VAN DEN BORRE - BAUDISCO

geboren te Opbrakel op 10 januari 1966 en
door een tragisch ongeval overleden te
Flobecq op 29 maart 1996, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. kerk.

De families

VAN DEN BORRE - BAUDISCO
danken U voor de blijken van deelne-
ming en gebed.

Namis op zondag 21 april 1996 om 9.30 uur.

Een mens in de fleur van zijn leven ... een man, wezensverbonden met vrienden en medemens. Deze mens dragen we vandaag naar het graf, niet zonder pijn. Waarom moest dit gebeuren? Geplaatst voor het mysterie van de dood, voelen we ons als mens machteloos en klein. We zouden het leven willen behouden, maar de dood is sterker dan wij. Afscheid moeten nemen van een bemind iemand valt zwaar. Maar dankbare herinneringen leven in ons hart voort, als beeld dat onuitwisbaar in ons geheugen geprent staat. Zijn heengaan uit ons aardse midden zal in ons alleen een spoor nalaten van al de goede en schone dingen waarmee hij de wereld een beetje beter maakte en waarmee hij geluk bracht waar hij kon.

Geliefde ouders, zusters en schoonbroers, al te vroeg moet ik jullie vaarwel zeggen. Ik dank jullie voor jullie stille, trouwe liefde doorheen de dagen van ons gelukkig samenzijn.

Beste familie, vrienden en werkmakers, naast mijn oprechte dank voor uw vriendschap, richt ik toch ook deze vrome wens : blijft mij gedenken in uw gebeden.