

Ik moet allichte entwat gaan doen,  
dat, dravensmoe en drillens,  
ocharme, ik nooit en deed, en dat  
ik doen zal, willens nillens.

O Here, staat mij bij, en leert  
mij herte en armen open,  
hetgeen Gij, op Uw Kruise deedt,  
U nadoen, en toch hopen.

Toch hopen dat, zo Gij het graf  
ontreest, ik ook, nadezen,  
de dood, die Ge overwonnen hebt,  
zal overwinnend wezen.

Guido Gezelle.



**VROOM AANDENKEN**

aan de

**Heer Hector VANDEN BORRE**

echtgenoot van

**Mevrouw Irma MÉCHANT**

geboren te Ename op 12 mei 1904 en overleden te  
Oudenaarde op 2 oktober 1977, gesterkt door het  
sacrament der zieken.

---

Gij, die mijn ware vrienden waart, gedenk  
mij in uw gebeden !

---

*Om uw medeleven danken wij :*

De families VANDEN BORRE -  
MÉCHANT.