

Toen het avond was geworden sprak Jezus tot hen : «laat ons oversteken naar de andere oever»
Marcus IV- 35

†

Dit weze een vroom aandenken en een uitnodiging tot gebed voor de ziel van

MEVROUW

Irma VAN DEN BORRE

weduwe van de Heer Remi PHILIPS

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 13 april 1895 en godvruchtig overleden op 28 juli 1980, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Zij was Godvrezend, rechtschapen en liefdevol. Haar ganse leven is één streven geweest om vreugde te geven aan anderen. Alleen moeilijkheden en lijden wilde zij alleen dragen. Niettegenstaande haar gezegende leeftijd wilde zij ons niet tot last zijn en daarom is zij nu naar Onze Heer toegegaan, voor ons toch te vroeg en te onverwacht.

Daarom vragen wij U, Onze God, gans dit

leven te willen aanvaarden als een groot gebed.

Onze Lieve Vrouwke, de grootste belevissen van onze dierbare overledene zijn Lourdes geweest. Aan U vragen wij dat door Uw voorspraak de beloften die Jezus ons gebracht heeft mogen vervuld worden.

Goede God, Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd dat de dood geen eindpunt is. Wij danken U dat wij deze dierbare vrouw zo lang in ons midden mochten hebben. Wil nu ook voor haar mild en barmhartig zijn en haar opnemen in Uwe eeuwige liefde.

De families VAN DEN BORRE, PHILIPS,
SPITAEELS en VAN DE VIJVER,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Denis Verdonckstraat, 79
1070 Brussel.

Begraf. Wwe. J. D'HOORE, Tel : 521 35 65