

De Heer is glorievol verzezer, de eerste onder de stervelingen. Dit is onze Hoop. (S. Paul)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Marie-Thérèse VANDEN BORRE

weduwe van Mijnheer
Petrus Docclo

geboren te Everbeek, de 2 Februari 1872, en er overleden de 3 April 1956, versterkt door de HH. Sacramenten.

Broeders, wij mogen u niet in onwetenschap laten over die ontslapen zijn, opdat gij niet zoudt treuren zoals zij die geen hoop meer hebben. Want als we geloven dat Jezus Christus gestorven en verzezen is dan geloven wij ook dat God hen, die in Jezus ontsliepen met Hem terug zal voeren.
S. Paul I TH. IV, 13.

Als wij het Heilig Misoffer voor onze Overledenen opdragen herinnert ons de H. Kerk, in het Evangelie, aan de woorden van O. L. Heer: «Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwig Leven!» Sedert lange jaren ontving de Overledene de H. Communie bij iedere gelegenheid. Wij hopen dan ook dat onze gebeden voor haar zielernst gemakkelijk zullen verhoord worden

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid! Gedurende de voorbije «Goede Week» heeft O.L. Heer zelf ons getoond wat het is de ware en echte liefde: bemint zo elkander! Moge de ware, kristene Liefde onze Familie eens voltallig verenigen in een voortdurend en blijde samenzijn in de Hemel: dit is mijn laatste en vurigste wens.

Barmhartige Jezus, geef, Haar de eeuwig rust;
En dat het eeuwig Licht haar verschijne!

De familiën
VANDEN BORRE, DOCCLO, MINCKE en DESCHRIJVER
zijn zeer erkentelijk voor de **blijken van**
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.