



Blijvende herinnering aan

MEVROUW

Martha VANDEN BORRE

Geboren te Ename op 15 december 1910
en vredig ingeslapen te Maarkedal op
18 januari 2001,
gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken.

Zuster Francine.

Godelieve, Anna, Marie-Louise en Frans VANDENBORRE.

Frederik TACK, Valery VANDEN BORRE,

danken u voor uw medeleven en uw gebed.

Tante Martha. Een figuur uit onze dorps-
gemeenschap. Mijlen ver kenden ze haar.

Een vrouw vol energie. Soms moe, soms pijn, maar
niet opgeven. Steeds ten dienste. Onbaatzuchtig.
Geven en iemand plezier doen.

Ook vroomheid, trouw en eenvoud sierden haar.
Haar familie lag haar na aan het hart en was voor
haar een bron van geluk, vreugde en troost. Ook de
vele vrienden en de kennissen.

Samen bidden wij voor "tante" opdat het Eeuwig
Licht haar moge verschijnen.

