

Voor de goede mensen is er vrede in het leven, vrede bij het afsterven en vrede in de Hemel.

(H. Bonav.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

**Martin-Hector  
VAN DEN BORRE**

Echtgenoot van Mevrouw

**Gabriëlle De Roy**

Geboren te Delfinge, de 10 December 1893  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen,  
de 5 Juli 1954, gesterkt door de laatste  
H. Sacramenten der Stervenden.

De dood geeft de mens zalige lessen, zij leert ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven is vergeleken bij de eeuwigheid, zij spaart niemand en alle menselijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos.

De dierbare afgestorvene was een voorbeeldige echtgenoot en vader; door zijn rechtvaardigheid en vriendelijke omgang met elkeen wist hij zich ieders achting te verwerven.

Vele jaren geleden reeds door een zeer smartelijk ongeluk getroffen, heeft hij immer met de meeste moed zijn leed gedragen en zich voor allen als een voorbeeld gesteld van plichtsetrouwheid. Daarom zullen velen om zijn heengaan treuren.

Langzaam, en van verre het uur van scheiden ziende naderen, heeft hij zich beëid om wel te sterven.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de vele zorgen waarmede gij mij hebt omringd, uwe droefheid is groot, doch wees niet ontroostbaar. Eens komt voor allen de eeuwige hereniging bij God. Denk aan de ijdelheid van het aardse leven, bidt voor mij en weest

elkanders steun. Ook gij allen, talrijke vrienden en kennissen, tot wederziens in het hiernamaals.

Heilige Jozef, Patroon der goede dood, bid voor ons. (300 d. afl.)

De Familiën VAN DEN BORRE, DE ROY, VAN  
LIEFFERINGE en PIETERAERENTS;

danken U van harte voor de blijken van  
negenheid hun betoond in de pijnlijke rouw  
die hun kwam te treffen.