

Uw haastige scheiding bedroeft ons terecht, doch uw vroom aandenken zal ons steeds dierbaar blijven.



Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

Petrus VAN DEN BORRE

echtgenoot van Mevrouw

Anna Van Wijmeersch

geboren te St Martens-Lierde de 8 februari 1894,
en aldaar schielijk overleden de 7 november 1956.
Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Oudstrijder 1914-1918

Deze man, die wij biddend gedenken is een goed echtgenoot geweest: eenvoudig en goedhartig, vreedzaam en gedienschtig, heeft hij voor het oog van God zijn levensbaan onberispelijk bewandeld.

Werkzaam en vooruitziend, heeft hij voor zijn trouwe echtgenote een onvermoeibare steun, een liefdevolle toevlucht en troostvolle hulp geweest. Door zijn noeste vlijt en onverdroten arbeid wist hij zich een merkwaardig bestaan verzekerd.

Met een goed hart aanvaardde hij alles wat hem overkwam, bleef kalm en gelaten in moeilijkheden en tegenspoed, verdroeg geduldig de lasten en ongemakken die het dagelijks leven brengt.

Duurbare echtgenote, met wie ik zovele lange jaren geluk en leed gedeeld heb, hoe gaarne zou ik bij mijn heengaan U vaarwel gezegd hebben, doch de goede Heer heeft er anders over beschikt... Bidden wij voor elkaar in afwachting van het blijde wederzien in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)



De familiën VAN DEN BORRE,
VAN WIJMEERSCH
DE BRAKELEER
DE GUIзме en
LOMAN.

Danken om de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. DE, VOS, St-Martens-Lierde.