

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van MIJNHEER

## Richard Van den Borre

weduwnaar van Mevrouw

**Emmerence De Vos**

geboren te St Martens-Lierde, de 30 augustus 1881  
en godvruchtig overleden te Oprakel de 24 augustus  
1958, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Een boom, die geen vruchten voortbrengt, zal  
uitgeworpen worden en aan zijn vruchten erkent  
men de boom. Zo heeft de Goddelijke Meester ver-  
klaard in Zijn predikingen. Dit is de afbeelding van  
de kristen mens. Die moet door zijn voorbeelden  
tonen dat hij door en door Kristus' volgeling is.  
Aan zijn vruchten dus zijn deugden erkent men de  
kristen. Dit leven is slechts een doorgang en alleen  
door zijn verdiensten heeft de mens recht op Kristus'  
glorie.

Bemide kinderen, zo kort na moeder verlaat ik  
u. Ik ga een beter leven tegemoet, waar al de be-  
kommnissen van de wereld van geen tel meer zijn.  
Ik zie nu in dat alles wat ons hier op aarde verblindt,  
slechts ijdelheid is, dat in de eeuwigheid vergaat.  
Volgt de weg van de kristelijke beginselen en van  
Gods geboden en de verdiensten zullen u de hemel  
binnen leiden. Ik dank u voor de goede zorgen,  
welke gij mij hebt gegeven en voor de vele nachten,  
die ge aan mijn lijdensponde hebt doorgebracht. Ik  
smeeke de Heer dat Hij u de liefde voor uw vader  
vergelde.

Mijn beste familieleden en kleinkinderen, mijn ge-  
negenheid is u voldoende bekend; op u reken ik om  
door uw gebeden de Goddelijke rechtvaardigheid te  
verwerven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De familiën

VAN DEN BORRE, DE VOS,  
VAN KERCKHOVE en  
VAN DE MAELE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

---

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveedegem.