



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

De Heer

Joseph VAN DEN BOSCH

Ere-Notaris

Lid van de Kristelijke Bond v. Gepensioneerden

Echtgenoot van Mevrouw

Maria DE RIDDER

geboren te Hemiksem op 22 maart 1904
en godvruchtig overleden te Wijnegem
op 21 maart 1981.

Gesterkt door de H. Sacramenten.

Hij leefde stil, bescheiden doch gelukkig om elke blijk van genegenheid. Toen het lichame-lijk lijden hem trof heeft hij dit geduldig verdragen, vertrouwend op de Heer en gesteund door de nimmer aflatende zorg van zijn duurbaren.

Goede echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, in uw midden heb ik altijd een goede thuis gevonden; heb dank voor uw genegenheid en uw goede zorgen. Gij allen die mij duurzaam waart, verliest mijn aandeken niet uit uw geheugen, maar weest mij behulpzaam door uw gebeden.

U die hem kende, deelde daarin ons geluk,
en U die hier zijt met uw medeleven
danken wij voor uw vriendschap.

Begr. Peeraer - Wijnegem - T. 536083 - 537519