

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

Dit gebedsprentje nodigt U uit te bidden

voor de zielerust van

MEVROUW

AGNES VAN DEN BOSSCHE

echtgenote van de Heer

LUC VAN BEVER

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 5 april 1932 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel, op 21 december 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.



De families **VAN DEN BOSSCHE, VAN BEVER,**
UYTTERSCHAUT en VANDE PUTTE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begravenisonderneming : Van Asbroeck E.
Brakelstraat 20 - 9650 St.-Maria-Oudenhove

« Heer, gedenk uw dienares Agnes die Gij uit deze wereld naar U toegeroepen hebt.

Geeft dat zij die zoals uw Zoon Jezus de dood moest ondergaan, ook zoals Hij zal verrijzen.

Laat Agnes, samen met allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in Uw Rijk.

Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw goddelijke heerlijkheid door Christus Jezus, onze Heer. »

Luc, toen wij trouwden hebben wij elkaar beloofd trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, elkaar lief te hebben en te waarderen al de dagen van ons leven.

In onze trouw aan elkaar hebben we veel gelukkige jaren gekend en onze kinderen grootgebracht, maar daar zijn ook miserie en ziekte geweest, ja de ziekte die mij nu in mijn aardse bestaan heeft doen afscheid nemen van U en mijn kinderen en kleinkinderen, die wij samen zo graag bij ons hadden.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, beste vader en moeder, broers en zuster, ikzelf en gij allen hebt het langzaam zien groeien dat wij in ons aardse leven van elkaar afscheid moesten nemen, maar laat het voor ons als christen mens DE TROOST zijn dat wij elkaar in een oneindige liefde zullen weerzien in Gods heerlijkheid.

Wanneer wij daarin niet geloven en hopen is ons leven waardeloos en nul.

Maar als gedoopte, leerling van Christus, GELOVEN wij, HOPEN wij, BEMINNEN wij BEROUW over hetgeen verkeerd is geweest in ons leven, en daarom bidden wij :

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.