

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
de Heer
ALBERT VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw
RACHEL VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 10 maart 1922 en godvruchtig overleden te Ronse op 27 februari 1971, voorzien van de H. Sakramenten van de zieken en van de stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.
Bestuurslid van de Christelijke Centrale
Hout en Bouw.

Hard en onverbiddelijk heeft de dood toegeslagen, maar zij vond hem bereid, want hij wist dat een mens sterft zoals hij geleefd heeft. Is immers de hoogste wijsheid niet: levend te doen, wat men stervend zou wensen gedaan te hebben?

Veel te vroeg, naar menselijk oordeel, is onze dierbare van ons heengegaan. Maar de maatstaf waarnaar God oordeelt is niet altijd dezelfde als de onze. De waarde en de volheid van een leven moet niet geschat worden naar het aantal jaren, maar wel naar de manier waarop men geleefd heeft voor de anderen.

Onze dierbare heeft al zijn krachten ingezet, dag en nacht gewerkt voor zijn groot gezin. Van de tegenslagen, waarmee elk mensenleven doorweven is, heeft hij ruim zijn deel gehad. Bijna reeds dertien jaar geleden ontviel hem zijn vrouw en moest hij alleen instaan voor vijf kleine kinderen. Om verdriet, eenzaamheid en zorgen te

overwinnen is hij in volle vertrouwen in Gods vaderlijke goedheid, nog harder gaan werken, tot een slepende kwaal zijn sterke gezondheid kwam ondermijnen. Toch bleef hij vriendelijk en opgeruimd en stak gediensig een hand toe waar men zijn hulp nodig had. De kleinste attentie maakte hem gelukkig als een kind. Hoe zullen wij hem missen!

Goede moeder en mijn geliefde kinderen, zwaar valt het afscheid. Ik was er nog broodnodig. Beseft hoeveel leed ik in stilte heb gedragen. De kracht heb ik steeds gevonden in mijn gebed. Volgt mijn voorbeeld na dan zult gij nooit iets te vrezen of u te verwijten hebben. Vergeet mij nooit, alsook uw goede moeder. In uw gebed blijven wij nog inniger verenigd in de Heer.

Familieleden en gij mijn goede vrienden, gedenkt mij in uw gebeden. Tot weerziens.

Mejuffer Lea VAN DEN BOSSCHE,
De Heer Germain VAN DEN BOSSCHE,
Mejuffer Lucie VAN DEN BOSSCHE en verloofde
de Heer Christian MAUROIT.
Mejuffer Martine VAN DEN BOSSCHE en verloofde
de Heer Willy ROELAND,
De Heer André VAN DEN BOSSCHE,
zijn kinderen ;
Mevrouw Wwe Jan VAN DEN BOSSCHE-DE BOCK,
zijn moeder ;
De Heer Cyriel VINOIS, zijn schoonvader ;
De families VAN DEN BOSSCHE, DE BOCK, VAN
DER DONCKT, VINOIS en LEYMAN,

**danken U zeer oprecht voor de blijken van
medevoelen en gebeden.**