

Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen.

100 d. afl.

De zon is onder hem ondergegaan, als het nog dag was.

Joan XVI 9



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van

Mevrouw Madeleine Van de Walle

geboren te Delftinge de 27 april 1912 en schielijk overleden te Nederboelare de 22 oktober 1960. Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Gans het leven van de dierbare afgestorvene droeg de stempel van goedheid, eenvoud en dienstbaarheid voor allen.

Zijn afsterven heeft elkeen met verbazing geslagen. Dierbare echtgenote, lieve zoon, mijn schielijke dood, zal U doen zuchten en tranen scorten, doch heb verouwen in God, die U niet zal verlaten.

Troost U, eens vinden we elkander weer in het eeuwig geluk.

Mijn lieve zoon, wees getrouw aan het goede voorbeeld dat ik U gaf, en zorg voor uwe lieve moeder en cat mijn gedachtenis U steeds merke in de moeilijke dagen die zullen volgen.

Vaartwel geliefde bloedverwanten en talrijke vrienden. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Drukk. Pieraert



De Families Van Den Bossche ;

De Lauw ;

Van de Walle ;

Prieels ;

danken U voor de deelneming in rouw
en gebeden voor de dierbare overledene.