

Een rei van Engelen kroont de ziel  
Nu 't kleet van 't lichaam hem ontviel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Alfons Van den Bossche**

Weduwnaar van

**Mevrouw Marie Eeman**

geboren te St-Martens-Lierde, de 8 juni 1873, en er  
godvruchtig overleden, de 5 maart 1961, gesterkt  
door de H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Gebedsactie  
van O. L. Vrouw van Altijdurende Bijstand.

Een hoge ouderdom is voor een rechtvaardige  
een kroon van heerlijkheid. Job.

Hij was een man van geloof, goede echtgenoot en  
bezorgde vader voor zijn huisgezin voor hetwelk  
hij dag en nacht onverpoosd heeft gewerkt.

In zijn kwellingen nam hij zijn toevlucht tot God :  
bij Hem vond hij sterkte, hulp en troost. De kwel-  
lingen van de oude-dag verdroeg hij met verduelig-  
heid en een volkomen onderwerping aan Gods  
Wil. In die schone gesteltenis zag hij zonder vrees  
zijn einde naderen, en vol verlangen naar zijn  
hemelse rustplaats stierf hij kalm en gelaten in  
vrede de kostelijke dood der rechtvaardigen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u  
voor uw warme genegenheid en tedere zorgen.  
Blijft mij indachtig in uwe gebeden, zoekt voor en  
boven alles God, bemint elkander en in ons weder-  
zijds gebed blijven wij één. Tot weerziens in de  
Hemel.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

-Uitg. Raf. Cromphaut, Martens-Lierde

De familiën VAN DEN BOSSCHE, VAN DEN BOSSCHE,  
EEMAN, CARRYN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U