

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Alfred Van den Bossche

weduwnaar van Mevrouw

Louise VERBEURGT

geboren te St. Cornelis Horebeke, de 25 Augustus 1880,
en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 10 juli 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Bond van het H. Hart.

*Ondervoorzitter van de Oud Strijders 1914-1918,
vereerd met het Oorlogskruis met Palm,
de Overwinnings- en Herinneringsmedalie.*

Heer, de slag die Gij ons toebrengt is hard en zwaar.
Nauwelijks negen maanden na het afsterven van moeder verliezen wij nu ook vader, die ons dubbel duurzaam was geworden.

De duurzame overledene was een voorbeeldig echtgenoot en vader. Voor vrouw en kinderen was hij vol toewijding en bezorgdheid; voor hen zijn naarstig werk, zijn echtelijke en vaderlijke trouw en liefde.

De ziekte greep hem onverwachts aan en sloopte onmeedogend zijn kloek gestel. Hij aanvaardde alles vol overgave en zonder klagen. Hij voelde dat hij ernstig ziek was en liet de priester roepen. Gelukkig was hij, toen hij Onzen Lieven Heer mocht ontvangen. De louterende pijnen hebben hem van menselijke krankheden gereinigd en voorbereid om met vertrouwen voor Zijn Goddelijke Rechter te verschijnen. De kristen sterft niet maar vindt het leven in het graf.

Het leven van hen die zich offeren voor hun medeburgers en voor hun land is steeds een verdienstelijk leven en niemand beter dan God kan hun daarvoor de welverdiende beloning schenken.

Met kristelijke fierheid heeft hij, zolang zijn krachten het hem toelieten, als oud-strijder het beeld van het H. Hart gedragen in de grote processies. Dat was zijn blijvende dank voor zijn bevrijding in de oorlog.

Duurbare kinderen en zuster, ik verlaat u met een dankbare herinnering aan uw liefde en genegenheid en aan uw goede zorgen. Zorgt er voor dat de geest van vader en moeder onder u blijve voortleven. En dit zal wanneer wij voor elkander blijven bidden.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

De familieën VAN DEN BOSSCHE-VERBEURGT,

zijn diep gevoelig voor de bijeen van deelneming
en danken U van harte.