



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW  
**Alice VAN DEN BOSSCHE**  
echtgenote van de Heer  
**Emiel VAN RUYSKENVELDE.**

Geboren te Erwetegem op 26 november 1924  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-  
Elisabeth te Zottegem op 1 maart 1994,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Totaal onverwacht en veel te vroeg heb je  
afscheid genomen van het leven en van je dierbare  
vrienden.

Zorgen waren er in overvloed, maar met veel  
liefde heb jij het welzijn van uw gezin behartigd. Jij  
was immers een goede moeder en grootmoeder en  
een trouwe echtgenote.

Jij was de spil van uw gezin, regelde en zorgde voor  
alles.

Nooit was er U iets teveel, niet alleen uw eigen  
kinderen maar ook uw kleinkinderen konden altijd  
met hun probleempjes terecht bij hun mémé.

Het ouder worden was niet af te lezen op je  
gezicht, noch op je houding. De ziekte kwam  
verrassend je gezondheid bedreigen. Dit verborg je  
echter om niemand tot last te zijn.

Gedurende een korte periode kon je echter maar  
genieten van de zorgende genegenheid van uw  
echtgenoot en kinderen als dank en wederliefde van  
je totale inzet voor ons allen. Jouw afscheid valt ons  
echter veel te zwaar. Toch groeit in ons hart geen  
verbittering, omdat wij geloven dat de dood niet het  
einde is.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
ge weet hoeveel ik van jullie hield. Ik dank jullie om de  
wederliefde die gij mij geschonken hebt.  
Wees lief voor elkaar.

De families VAN DEN BOSSCHE - VAN  
RUYSKENVELDE - SCHEPENS -VAN  
WAEYENBERGE danken U voor de blijken van  
medeleven en gebed.

Namis: zaterdag 9 april 1994 om 9 uur.

Rouwl. Jo DENIJS, Zottegem - 09/360.12.52  
Drukk. Hans MAGINET, Zottegem - 09/360.74.96