

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Anna, Maria VANDENBOSSCHE

weduwe van de Heer
Oscar VERSCHUEREN

*geboren te Schelderode, op 17 maart 1891 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, in de
kliniek van het H. Hart, op 17 april 1964, versterkt
door de HH. Sacramenten der zieken en stervenden
en de Pauselijke Zegen.*

Oprecht is onze droefheid, pijnlijk en onverwacht
de slag die ons heeft getroffen... Deze die mij lief
hadden is ons ontnomen... en nu dat zij uit ons mid-
den is weggerukt, waarden wij des te beter hoe zeer
zij onze achting en verkleefdheid verdiende.

Begaafd met een goed hart en van vreedzame
inborst, maakte zij zich beminnelijk en telde talrijke
vrienden.

Zij aanvaardde gewillig alles wat haar overkwam,
zij bleef in vrede in het lijden en behield de verdul-
digheid op de dag der beproeving.

Mijn dierbaren, die mij de laatste dagen van mijn
leven met genegenheid en liefdevolle zorgen hebt
omringd, mijn dankbaarheid is groot.

Dierbare familieleden, troost u, onze scheiding
duurt niet lang, want ons leven is zo kort. Weldra zien
wij elkaar voor eeuwig terug.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bid de vier akten.

DE FAMILIËN VANDENBOSSCHE en
VERSCHUEREN

*danken Ued. hartelijk voor uw kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.*

Drukk. Hollaert.