

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest

Wil in uw gebed gedenken  
de ziel van MEVROUW

**Angèle Emma  
VAN DEN BOSSCHE**

weduwe van de heer  
MAURICE OTTE

geboren te St.-Martens-Lierde op 21 oktober 1906 en godvruchtig overleden in de St. Jozefskliniek te Herent op 9 juni 1971. Gesterkt door de HH. sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Gebedsaktie van O. L. Vrouw van Altijdddurende Bijstand.



De families VAN DEN BOSSCHE,  
EEMAN, OTTE en HOEBEKE

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Drukk. DE VOS.

Zij was een diep gelovige vrouw, een moeder die bij de Heer haar troost vond in de beproeving, en de kracht om de kruisen in het leven te dragen. Want haar leven verliep niet zonder beproeving. Zij wist echter dat de weg naar de heerlijkheid noodzakelijk loopt over de kruisweg en Kalvarie. Moge de Heer Jezus, die zij heeft gevolgd, haar nu binnenleiden in het eeuwig geluk van zijn Vader.

Mijn dierbare dochter, U was mijn trots in het leven : ik dank U van harte om uw genegenheid en liefde. Laat die niet eindigen bij het graf maar blijf mij gedenken en steunen door uw gebed en offer, vooral in de viering van de Eucharistie.

Dierbare schoonzoon, kleinkinderen, familieleden, vrienden en geburen, ik durf rekenen op de steun van uw gebed bij deze beslissende stap in de eeuwigheid. Bidt voor mij dat Hij die zijn leven gaf, opdat ik en U eeuwig leven zouden bezitten mij genadig weze bij het oordeel.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm u over haar,