



*Moeder is te ruste gegaan
zij was moe van aardse zaken
om in eeuwigheid voortaan
bij de engeltjes te gaan ontwaken.*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Bertha VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de heer

Cyriel VAN AUDENHOVE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 20 december 1915
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 17 mei 2003,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op
zondag 22 juni 2003 om 10.30 uur in de
parochiekerk Maria-Magdalena te Sint-Maria-Lierde.*

De families VAN DEN BOSSCHE, CILDOM,
VAN AUDENHOVE en OTTE danken U voor uw
aanwezigheid bij het afscheid van hun dierbaar familieid.

Alle leven op aarde wordt overschaduwd
door het besef dat het breekbaar is en eindigt.
Een moeder gaat, maar vergaat niet.
Alleen de buitenkant verteerd de aarde.
Haar gezicht is er nog.
Het huis vol herinneringen,
de ogen die ons aankeken,
de woorden die zij sprak,
het lijden dat zij heeft gekend.

Diep is de pijn die wij voelen bij dit afscheid.
Wij rouwen om wie wij missen.
Maar onze pijn en rouw zijn gehuld
in een gevoel van mateloze dankbaarheid
om wat gij voor ons betekende,
om de liefde die wij bij u mochten ervaren
en om het leven dat we samen mochten delen.



Sjinn