

Want van die goeden waart gij een
die goud in 't hart bewaren :
de wereld ziet er over heen,
maar God zal z' openbaren. (P. R.)



Zalige gedachtenis van
mevrouw

Bertha Van den Bossche

echtgenote van de heer
René Pieteraerens

geboren te Delftinge de 17 oktober 1911 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen de 16 februari 1984,
versterkt door het H. Sakrament der zieken

De families

Van den Bossche, Pieteraerens,
Verstraeten en De Smet
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Deze christelijke vrouw heeft zoals elk
christen mens de kruisen van het leven
gedragen, zonder morren of klagen, wetend
dat wel en wee door Gods Voorzienigheid
bepaald wordt.

In alle eenvoud heeft de dierbare overle-
dene de Heer gediend en naar best ver-
mogen er zich op toegelegd om waardig te
zijn eens deelachtig te worden aan de
goddelijke beloften in de Eeuwigheid. Ze
was altijd dezelfde, diepgelovig, even aan-
genaam en toegenegen, het gelaat immer
helder en glimlachend, werkzaam en zorg-
vol.

Heer, Gij hebt haar ons gegeven tot ons
geluk en onze trots ; en nu Gij haar van
ons terugvraagt, buigen wij deemoedig
neer voor uw aanbiddelijke Wil, doch met
d'ogen vol tranen en het hart verscheurd
van droefheid.

Dierbare echtgenoot, zoek uw troost in uw
Geloof en uw betrouwen op O. L. Vrouw
die ik zo graag vereerde. Wij waren samen
gelukkig en het scheiden is des te harder.
God beware en bescherm U.

Mijn liefste Anny, mijn trots en mijn troost
in de laatste van mijn levensjaren, U dank
ik oprecht voor uw kinderlijke genegenheid
en toewijding. Ik weet het, ge gaat nu
dubbel zorg dragen voor vader al de dagen
van zijn leven.

Mijn beminde familieleden met wie ik zo
verbonden leefde, u ook mijn beste dank
om uw steun, trouw en liefde. Blijven we
allen verenigd door het gebed.