

Gelukkig de mensch, die leeft gelijk hij  
wenscht te sterven. Nav. Christ.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**Camiel Van Den Bossche**

Weduwnaar in eerste huwelijk van

**Mevrouw Octavie Machtelinckx**

echtgenoot van

**Mevrouw Elisa Van Damme**

geboren te Hemelveerdegem, den 15 Mei 1873 en er  
godvruchtig overleden den 22 Februari 1947, voor-  
zien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de  
H. Kerk.

Broos en vergankelijk is 's menschen le-  
ven. Aan niemand heeft God bekend ge-  
maakt wanneer zijn uur zal slaan ; eens te  
meer is het woord vervuld : " De dood  
komt als die niet wordt verwacht ! „

Gedurende zijn ziekte was hij geduldig  
en vol overgeving aan den H. Wil van  
God.

Beminde echtgenoot en familieleden,  
hebt dank voor de goede zorgen waarmede  
gij mij hebt omringd, dat de Heer u ver-  
gelde. Gedenkt mij steeds in uw gebeden,  
dat is het waarmede gij mij nu meest helpen  
kunt.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.

De familiën VAN DEN BOSSCHE, MACHTELINCKX, SUR-  
DIACOURT, ROELS, VAN DAMME en VAN DER LINDEN

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.