

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Gedenk in gebed en offer

de heer

**Camiel, Arthur  
VAN DEN BOSSCHE**

echtgenoot van Mevrouw  
Irène HEBBELING

geboren te Zottegem op 26 november 1887  
en er godvruchtig overleden in de Kliniek Dr  
Goffaerts op 12 april 1974, versterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-18  
Vereremerkt met verscheidene eretekens

—♦♦♦—  
Een zachtaardig mens, een goede echtgenoot  
en liefhebbende vader heeft ons verlaten.  
God had hem een rechtschapen hart gegeven  
en een minzaam karakter. Heel zijn leven  
was één toewijding voor zijn gezin.

Wanneer men in de tachtig is leeft men dichter  
bij het weten dat sterven elke dag voor  
de deur staat, maar wij die weten dat Camiel  
in Christus geleefd heeft en met Christus  
is gestorven op Goede Vrijdag, durven nu

verhopen dat hij met Hem zal verrijzen en  
hem opnemen in zijn Goddelijke Liefde.

Lieve echtgenote, beste kinderen, ik dank U  
voor 't geluk dat gij mij geschonken hebt.  
Samen hebben wij lief en leed gedeeld. Ik  
was zo bekommerd met u. Steeds waart gij  
voor mij de troostende engel. Van bij de Heer  
zal ik voor u blijven zorgen. Zoekt troost in  
het gebed en tot weerziens.

Mevrouw Camiel Arthur Van den Bossche,  
geboren Irène Hebbeling,  
Hr en Mw Octiel Van den Bossche-Matthijs,

De Families VAN DEN BOSSCHE,  
HEBBELING,  
SERBRUYNS,  
DE BRUYCKER

danken U voor de bliken van  
kristelijke deelneming.

---

Dr. L. Jooris Brewaeyts - Zottegem