



In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de Heer, zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van de heer

Charles Hector Van den Bossche

echtgenoot van mevrouw
Maria DAUWERS

Hij begon zijn levenszending te St. Martens-Lierde op 26 april 1900 en overleed godvruchtig te Deftinge op 25 juni 1974, tijdig gesterkt door de Sacramenten der zieken.

„Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hen toebereid”.

Hier eindigt een leven van offer, het leven van een man die alles ter beschikking stelde voor het welzijn van echtgenote, familielieden en vrienden. Herhaaldelijk werd hij geconfronteerd met het kruis der beproeving, zeer pijnlijk offer en teleurstelling in de opbouw van het gezinsleven. Hier eindigd een leven van arbeid, toewijding met een lange lijdensweg naar de dood. De lijdenskelk bleef boordevol, zodat hij met

een klare geest en wenend vroeg om te mogen sterven.

Hier begint voor Hector een nieuw leven, een leven van vreugde en geluk waaraan geen einde komt. De Heer zal hem lonen voor dit offervaardig, plichtgetrouw leven voor God, voor de Kerk en voor de naaste.

Dierbare echtgenote, eeuwig blijf ik u danken voor de goede zorgen, kommervolle toewijding dag en nacht, voor de liefde en de trouw die pijn en offer draaglijk en leefbaar maakten. Blijf mij steunen door uw gebed, en zoek troost bij de Heer, de enige die nu echt troosten kan.

Beste broer, zuster, schoonbroers, schoonzusters en andere bloedverwanten en vrienden, blijf een steun en troost voor haar die gebogen loopt onder het zware kruis en bidt met haar voor mij.

Zuster Mia, uw voorbeeldige toewijding blijft een stille getuigenis voor Gods goedheid op onze wereld.

Aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, hartelijk en blijvende dank voor de goede zorgen.

De families VAN DEN BOSSCHE, DAUWERS,
DE CREMER en VAN RAMPSELBERGE,
danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge