

Het heeft de Heer behaagd mij tot zich te roepen.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Charles, Raphaël VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw Agnes FAINGNAERT,

geboren te Nederbrakel op 20 november 1918  
en godvruchtig overleden te Ronse op  
25 september 1984.

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke zegen.

---

Met alle mogelijkheden, niet steeds volmaakt, maar met hart en ziel, trachtte hij steeds aan alle leden van zijn talrijk gezin te geven wat binnen zijn mogelijkheden lag.

Na het heengaan van zijn echtgenote was het intact houden van zijn wat uitgezaaid gezin, zijn voortdurende zorg en een immer aanwezige betrachting; een mens die reëel is gebleven en waar hij samen met zijn echtgenote fier mag op zijn.

Volwassen worden is soms hard. Vader wij zullen U evenals moeder steeds bewust missen. Help ons in Uw voorbeeld moed te blijven putten.

Lieve kinderen, de Heer vond het samen met mama, tijd mij tot zich te roepen. Samen zullen wij God vragen U te begeleiden op de weg waarop wij U plaatsten. Moge het kruisje dat wij elke avond op Uw voorhoofd tekenden een teken zijn van blijvende verbondenheid.

De families

VAN DEN BOSSCHE,  
MARROYEN,  
FAINGNAERT,  
DE CUBBER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel