

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de
ogen van God. Ps. 117.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clemence VAN DEN BOSSCHE

Weduwe van Mijnheer

Raymond Van Hamme

geboren te Sint-Martens-Lierde, de 14 februari 1880,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Goegnies-
Chaussée, de 24 maart 1960, voorzien van de heilige
Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij is
de overgang tot de Hemel, de vervulling hunner
verlangens en de verwisseling van hunne ellende
met een eeuwigdurend geluk.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk
dezer aarde, opdat wij de Hemel zouden aanschou-
wen en ons niet te veel hechten aan het verganke-
lijke van deze wereld.

Zij was immers een goede en vrome christene,
voorbeeldige moeder, in alles beschouwend met
het geluk en het welzijn van haar huisgezin. Daar-
om heeft de Heer haar vele jaren verleend en haar
de voorbeschikte zaligheid getoond. Haar dood
was kostbaar in de ogen van God: een overgang
tot het eeuwig leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor uw diepe genegenheid en jarenlange goede
zorgen. Bidt veel voor mij, ook ik zal u niet ver-
geten bij God.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 dag. afl.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde

De families VAN DEN BOSSCHE, VAN HAMME,
TEERLINCX en VAN DE CATSYE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.