

H. Hart van Jezus, hoop van die in U ster-
ven, ontferm U onzer. (Lit. H. Hart.)



Bid voor de Ziel

van Mejuffrouw

CLEMENCE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Nederbrakel de 5 Augustus 1879
en er overleden de 3 Januari 1953.
Gezalfd met het H. Oliiesel.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



Al sterft ook de rechtvaardige een on-
voorziene dood, hij zal nochtans in vrede
rusten. (Eecl.)

De dierbare overledene was een van die
brave kristene vrouwen die in alle een-
voud God en de H. Kerk haar leven lang
getrouw heeft gediend. Diep godvrezend
gaf zij het voorbeeld van ware godsvrucht
en welgemeende naastenliefde.

Haar overlijden kwam wel onverwacht
maar niet onvoorbereid want iedere dag
bracht ze door in Gods tegenwoordigheid ;
haar dagelijks gebed was daarvan het be-
wijs, haar nauwgezette plichtsvervulling
de uitdrukking ervan.

In haar omgang met de evenmens was
zij steeds minzaam, gedienstig en goedhar-
tig. Zij is dan ook rustig en kalm tot
O. L. Heer terug gekeerd en dat is de groot-
ste troost voor haar naastbestaanden,

Dierbare zusters, nicht en bloedverwan-
ten, al ben ik zo plots aan uw liefde en
genegenheid ontruikt, weest niet ongerust
over mij, want gij weet hoe kristelijk we
steeds samen geleefd hebben, malkander
steunend in het goede. Onze liefde mag nu
niet uitdoven maar moet zich uitdrukken
in uw gebed en offer voor mijn zielerust.
Vaarwel en tot weerziens in de Hemel van-
daar waak ik op mijne beurt over U.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De Familiën VAN DEN BOSSCHE-
DE GEETER ;

danken U om de bliken
van deelneming en gebeden.

.....
Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt