

Naar Hem gaat mijn vertrouwen,
die 't al bewaart.
Zijn zegen hielp mij bouwen
Mijn boerenhaard.

(Mgr. Cruysberghs)



Dit weze U een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor de ziel van
DE HEER

Cyriel Van den Bossche

echtgenoot van Mevrouw Palmyre DEPREZ

Geboren te St. Martens-Lierde op 17 Juni 1883
en er in de Heer zachtjes ontslapen op de
Feestdag van het Kostbaar Bloed van O. H. J. C.
de 1 Juli 1953.

Gesterkt door de Sacramenten der stervenden.

Almachtige, eeuwige God, Gij hebt uw eenge-
boren Zoon aan de wereld tot verlosser gege-
ven, en Gij hebt U laten verzoenen door zijn
Bloed. Laat ons door de kracht van dat Bloed
gevrjwaard worden van alle aards onheil, en
eens eeuwig in de Hemel het geluk dat het ons
verdiende, blijvend genieten. Door dezelfde Je-
zus-Christus, onze Heer, die met U leeft, in de
eenheid van de H. Geest door alle eeuwen der
eeuwen. Amen.

(Oratie v. d. Feestdag v. h.
Kostbaar Bloed van O. H. J. Chr.)

Ik geloof, dat mijn verlosser leeft en dat ik op
de jongste dag zal opstaan uit de aarde. En met
mijn ogen zal ik God, mijn zaligmaker aanschou-
wen.

(Liturgie van de overl.)

Dierbare echtgenote en kinderen, dit afscheid
is slechts van korte duur, wij blijven verenigd
in de liefde van God, onze Vader. In de Hemel
zien wij elkaar eenmaal terug. Bidt voor mijn
zielerust en steunt elkaar door uw wederzijdse
genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Mevrouw Cyriel VAN DEN BOSSCHE-DEPREZ ;
De Heer Marin VAN DEN BOSSCHE ;
Heer en Mevrouw Albert DE VRIENDT-VAN DEN BOSSCHE ;
Mejuffrouw Elza VAN DEN BOSSCHE ;
De familiën VAN DEN BOSSCHE, VAN HELLEPUTTE,
DEPREZ, VAN WYMERSCH ;

Bedanken U voor Uw blijken van christelijke deelneming.