

« Ik ben de verrijzenis en het leven »



Dankbaar gedenken wij in onze gebeden

DE HEER

**Cyrille, Benoit  
VANDENBOSSCHE**

weduwnaar van

**Marie, Sofie VANBREUSEGHEM,**

geboren te Everbeek op 9 april 1894 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel-Opbrakel op 9 februari 1983,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Toen we vader op 1 januari een zalig  
nieuwjaar toewensten, zal wel niemand ge-  
dacht hebben dat zijn einde zo nabij was.  
Zonder voortekens, in 't diepste van de nacht  
is voor hem het eeuwig licht op gegaan.

De beste zorgen van zijn zoon Frans  
hebben zijn laatste levensjaren wel verlicht.  
Na een schoon en werkzaam leven in trouwe  
vervulling van zijn plichten als kristen is  
Cyrille het eeuwig leven ingegaan.

Indien er nog iets zou zijn dat deze blij-  
vende vereniging met de Heer en met zijn  
geliefden zou kunnen vertragen, dan bidden  
we de Hemelse Vader dat hij omwille van

het lijden van Onze Heer Jezus en omwille  
van de beste intenties van Cyrille zelf de  
tekorten zou willen wegnemen en hem zou  
willen binnenleiden in de hemel waar hij  
dan op ons allen zal wachten.

Namis : zondag 20 maart 1983 om 10 uur.

---

De families :

VANDENBOSSCHE, VAN BREUSEGHEM,  
WATTEZ, SOETENS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel