



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Daniël  
VANDEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw Rolande MARTENS  
vader van Sonja VANDEN BOSSCHE

Geboren te Oprakel op 15 april 1938 en  
ons plots ontnomen in het U.Z. Gent op  
16 augustus 1995.

De families:  
VANDEN BOSSCHE, MARTENS,  
MISEREZ en COOLS danken U  
voor uw kristelijk medeleven.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*In deze mooie zomerdagen ging je van ons heen, mijn lieve man, mijn goede vader. We hadden je nog zoveel willen zeggen en vragen, strelen en beminnen. Waarom ben je nu zo stil... Waarom ben je zo ver van ons vandaan ? We missen je zo...*

*De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen. Je werd geboren in een christelijk gezin, waar iedereen, door een geordend samen-werken, zijn vaste plaats had, zonder onderscheid.*

*Na je studies, toen het leven en werken echt begon, bleef je ontzettend trouw aan je vaderlijke thuis : je zus en je broer heb je oprecht bemind en met al uw zorg omringd. Het gezin dat je later bouwde - het mooie huis en de tuin - bevat de trekken van je fijnste pen. Je hield zo ontzettend veel van je lieve dochter en je liet haar zacht groot worden. In de ultieme uren van je bij-ons-zijn, voelde je, dat heel veel onvoltooid moet blijven.*

*Hoe vaag de toekomst voor ons moge zijn, ik blijf doordrongen van de gedachte aan al het mooie dat je bracht en dat we samen beleefden. Je bent niet dood, maar de Heer heeft je geroepen om bij Hem te zijn. Je hoeft geen rust meer te zoeken, want je bent nu in zijn veilig huis.*

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50