

"In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen"  
Joh. 14,2



GELOVIG EN DANKBAAR AANDENKEN  
AAN DE HEER

## DESIRE VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw

Juliette VANDERMEEREN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
19 december 1904 en er in familiekring  
godvruchtig overleden op 29 september 1989,  
gerest door het Sakrament van de zieken  
en met het gebed van de Heilige Kerk.



Op het feest van de aartsengelen Gabriël, Michaël en Raphaël heeft Désiré het vergankelijke leven gewisseld met het eeuwige. Mogen deze aartsengelen dan ook zijn voorsprekers zijn bij de Heer.

Désiré was een eenvoudig en goed mens die het echter niet gemakkelijk gehad heeft. Hij heeft de twee wereldoorlogen meegemaakt met alle miserie en angsten welke dit soort gebeurtenissen meebrengt. Zoals velen van zijn tijd was hij seizoenarbeider. Werken in de koolmijnen en op vaste periodes naar Frankrijk. Hard labeur, maar hij deed het graag omwille van zijn gezin. Daar vond hij ook zijn vreugde en geluk, bij vrouw en kinderen en later ook bij kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bij het overlijden van zijn echtgenote in 1983 kwam er een grote leemte in zijn leven. Juist als men ouder wordt heeft men elkaar het meest nodig. Désiré bleef alleen achter in zijn huisje maar niet alleen op de wereld. Zijn familie bracht hem regelmatig een bezoekje en probeerde te helpen waar nodig was. Hij voelde zich gelukkig tot op het ogenblik dat zijn gezondheid hem in de steek liet. Spoedig bleek dat er geen genezing mogelijk was en hij aanvaardde. De dag van zijn afsterven mocht hij nog, in volle bewustzijn, de ziekenzalving ontvangen en stil meebidden met de priester en zijn familie. Wij geven Désiré nu in handen van de Heer en bidden :

"Goede Vader in de Hemel,  
wil aan dit leven voltooiën  
wat ontbreekt  
en neem de overledene op  
in uw hemeis Vaderhuis. Amen."

Beste kinderen en kleinkinderen, heb dank voor uw goedheid en voor uw genegenheid. Moge God u overvloedig belonen daarvoor.

Lieve achterkleinkinderen, graag had ik nog bij u gebleven om mee te maken wat het leven u zou brengen. Ik vertrouw u allen toe aan God.

Beste familie en goede vrienden, tot weerzien in de Hemel.

Heilige Maria, moeder Gods  
bid voor ons arme zondaars  
nu en in het uur van onze dood. Amen.



Namis op vrijdag 3 november 1989 om 19.30 uur.



De families VAN DEN BOSSCHE, VANDERMEE-  
REN, VAN NIEUWENHOVE en MAGINET,  
danken u voor de blijken van uw medeleven.