

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de Ziel

van

ELISE VAN DEN BOSSCHE

dochter van wijlen

HENRI en PRUDENCE DE GEETER

geboren te Nederbrakel den 29 Februari 1875, en
er godvruchtig overleden, den 3 November 1947.

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Het is zoet te sterven als men godvreezend geleefd heeft,
want de dood der rechtvaardigen is de overgang
naar het eeuwig leven.

De Heer had haar begiftigd met een schoone ziel: on-
geveinsd, minzaam jegens den evenmensch en gediensdig
voor iedereen, getrouw en vurig in het volbrengen van
haar godsdienstplichten: aldus werd zij door iedereen
geacht en bemind.

De hopeloze kwaal die haar plotseling overviel heeft
zij met liefde en verdueligheid geleden omdat zij wist
dat het lijden ons leven meer dan al het andere, ver-
dienstelijk maakt en ons de eeuwige belooning verzekert.

Haar dood was de trouwe weergave van haar leven:
zacht en kalm gaf zij hare ziel terug in de handen van
haar Schepper. Bij zulken dood mag men gerust zeggen:
"Kostbaar in de oogen van God is de dood zijner
vroomen."

Duurbare Zusters, ik verlaat dit tranendal om in het
eeuwig Vaderland het loon mijner werken te gaan ont-
vangen. Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen waarmede
de gij mij hebt omringd. Duurbare Familie blijft met mij
vereenigd in het gebed in afwachting dat wij elkander
wederzien hierboven.

Mijn Jezus barmhartigheid, (300 d. afl.)

De 4 akten, (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdlaacourt

De Familiën VAN DEN BOSSCHE-DE GEETER ;

Bedanken U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hen treft.