

Moederke,
Je hele leven heb je voor ons gezorgd;
dag na dag heb je ons met liefde omringd.
Nu laat je een enorme leegte achter.
Wij willen voortleven zoals jij het ons hebt geleerd.



Als dankbare herinnering aan

MEVROUW

Eliza VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer Albert DANEELS

geboren te Sint-Lievens-Esse op
29 augustus 1912 en godvruchtig
overleden te Ronse op 24 december 2005,
gesterkt door het Ziekensacrament.

Namis in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart te Steenhuize op zondag 22
januari 2006 om 10.30 uur.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden niet zo goed meer
met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De moeder en oma van vroeger
was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij "Dank je"
voor al wat je hebt gedaan.

Paul en Lea VANDER BRUGGEN-DANEELS,
Armand en Erna DE VOS-DANEELS,
Jean † en Agnes DECUBBER-DANEELS,
haar kinderen;

Haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en
achter-achterkleinkinderen,

De families VAN DEN BOSSCHE, DANEELS,
VAN WAEYENBERGHE en
DE PELSEMAEKER,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.