

Deze vrouw was onze bewondering waardig, en haar nagedachtenis verdient genoemd te worden; haar vertrouwen op God gaf haar immer kracht.  
II Mach. VII



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Eliza VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de heer

Arthur VAN HERREWEGHE.

Geboren te Woubrechtgem, de 15 maart 1875 en zacht in de Heer ontslapen te Munkzwalm, de 26 februari 1964. Gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Al biddende is zij ten hemel gegaan. Als ze in de laatste dagen van haar ziekte niet meer spreken kon, dan heeft ze enkel nog gebeden voor al haar dierbaren en om hulp in haar stervensnood.

Ze heeft de Heer naar best vermogen gediend. Haar dagelijkse plichten waren haar heilig en de godsdienstige opvoeding van haar kinderen heeft ze met grote zorg ter harte genomen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familieleden, ik verlaat u voor een tijdje; ik ga bij vader in de hemel. Blijft allen trouw aan wat ik u leerde. Bidt voor mij en voor elkaar. Gods zegen blijft de sterkste band en de grootste troost. Hebt dank om uw genegenheid en zorgen, gij vooral mijn schoonzoon en dochter die mij in mijn hoge ouderdom en ziekte met onuitputtelijk geduld hebt geholpen. Onze Lieve Heer moge er u om zegenen.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59

De heer en mevrouw Hector VAN HERREWEGHE-(VAN HUFFEL†)-  
GERMYNS, kinderen en kleinkinderen;

De heer en mevrouw Omer PELEMAN-VAN HERREWEGHE en kind;

De heer Maurice VAN HUFFEL-VAN HERREWEGHE†,  
kinderen en kleinkind;

De heer en mevr. Firmin ROELANDT-VAN HERREWEGHE en kinderen;

De familiën VAN DEN BOSSCHE-VAN DEN BERGHE

en VAN HERREWEGHE-DE LANGE;

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en  
gebeden betoond bij hun rouw.*