

Van mij staat in God en mijn kinderen een levend beeld, door Hem bedacht, bevestigd en bemind...



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Elodie VAN DEN BOSSCHE

weduwe van Mijnheer
JAN-BAPTIST ROOS

Geboren te Nederbrakel op 2 januari 1882 en zacht naar de Heer teruggegaan te Onbrakel op 18 mei 1965.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Ze was lid van de bond van het Hart, van de Confrerie van het H. Hart, van de Boerinnenbond en andere godvruchtige genootschappen.

Op een schone meivond is deze diep kristelijke en voorbeeldige vrouw en goede moeder een nieuw en eeuwig leven ingegaan, de beloofde bekroning van haar zeer verdienstelijk leven, dat getekend is door een echte liefde tot God en de evenmens. Bij haar vonden haar kinderen goedheid, vrede, geborgenheid en overmaat van liefde. Is moeder zijn niet een levensopdracht van onafgebroken toewijding en offer?

De diepbetreurde overledene was een voorbeeld van zelfopofferende liefde, deugdzaam en rechtshapenheid. Ze muntte uit door een onverpoosde werkzaamheid, want veel en te veel heeft moeder gewerkt. Moeder was al zorg, toewijding en genegenheid voor haar echtgenoot en haar kroostrijk gezin; maar vooral door diep geloof, haar godsvrucht tot het H. Hart en O. L. Vrouw en in het trouw volbrengen van al haar kristelijke plichten was ze een rasechte Vlaamse kristene vrouw en moeder. Met welgevallen heeft de Heer op haar neergezien en een van haar kinderen geopend tot de dienst van de Heer. Door het leven heen zijn de beproevingen haar niet gespaard gebleven. Haar lippen hebben nooit een klacht geuit. In al haar leed en tegenspoed berustte ze

in de schikkingen van de Goddelijke Voorzienigheid

En gelijk haar leven is geweest: schoon en voorbeeldig, zo was ook haar heengaan, zacht, stichtend en vredig, innig dankbaar voor allen die haar verzorgd en bemind hadden.

Mijn duurzame kinderen, schoon- en kleinkinderen, altijd zijt ge het voorwerp geweest van mijn grote zorg en liefde. Met wederliefde hebt ge mij omringd; gelukkige levensdagen geschonken en vooral een schone oude dag.

Innig dankt moeder U voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Bidt thans samen met de familieleden, tot we samen verenigd worden bij de Heer, Mijn bevoorrecht kind Servanus, gedenk me telkens in uw H. Mis en Communie. Blijft allen trouw aan de Heer, trouw aan de kerk, trouw in uw gebed.

Beste kennissen, dank voor uw genegenheid en gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.



De families VAN DEN BOSSCHE, ROOS, DE
GEETER, OCKERMAN

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en

DANKEN U.