

Onze Vader, die in de Hemel zijt...
niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.



TER VROME NAGEDACHTENIS
aan

MEJUFFROUW

Elza VAN DEN BOSSCHE

Geboren te St-Martens-Lierde, de 12 Maart 1920
en aldaar overleden de 9 Juni 1956,
tijdig en diep gesterkt door de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Zij was gehecht aan het centraal bestuur van de
Boerinnenbond en de B.J.B. te Leuven.

Elza heeft haar langdurige ziekte met een soort van sportieve geest tot bewondering en stichting van allen die haar benaderden, met een nooit falend geduld en in blij optimistische gedragen. Maar dieper zat haar overtuigde, diep gevoelde liefde tot God. Zij aanvaardde haar lijden uit Zijn handen als een beproeving, waaruit ze rijker is opgestaan.

«Niet mijn wil geschiede...» — «Wat God met ons wil, is altijd voor ons goed bedoeld.»

Uitgeput tot het uiterste, heeft ze toch de Lourdesbedevaart van de Boerinnenbond in Mei willen meemaken. «Nooit, zei ze, zijn mij de woorden van Maria aan Bernadette: ik beloof niet u gelukkig te maken op deze aarde, maar hiernamaals, zo betekenisvol geweest». Daarmede was ook haar overgave aan Maria gedaan, die als moeder van Jezus en onze Moeder, niets anders wil dan ons goed.

Dierbare Elza, gij waart de grote en wijze zus van zovele B.J.B.-leidsters en -meisjes. Gij blijft dat. Daar vertrouwen ze vast op. Zij zeggen u geen vaarwel... maar: weldra zien wij elkander weer! In de ziel... maar ook in het lichaam. «God heeft de Heer opgewekt, en Hij zal ook ons doen verrijzen in Zijn kracht». [Cor., 6, 14]. Wie haar voorbeeld volgt in haar diep ernstige en ongekunstelde godsvrucht en

in de dagelijkse communie, mag vertrouwen op de woorden van de Meester: «Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, al is hij gestorven» [Joh. 5, 29]. «Wie mijn vlees eet... zal Ik doen verrijzen» [Joh. 11, 25].

Gij, teergeliefde moeder, wat ben ik u dankbaar voor al het goede, dat gij met vader zaliger aan ons uw kinderen, gedaan hebt. Ik ben u bijzonder dankbaar dat ik mijn leven heb mogen «ten volle» toe-wijden aan de Katholieke Aktie «edelmoedig en blij in dienst van de Kerk». Ten volle, zo heb ik het bedoeld vanaf mijn in-dienst-treden bij de Boerinnenbond en B.J.B. En eindelijk heb ik die taak mogen beëindigen met in volle bewustzijn het offer van mijn leven te brengen. Mijn taak is volbracht.

Beste broer en zus, bloedverwanten en familieleden, ge weet hoe mijn genegenheid, met een zekere familietrots, steeds naar u ging. U ben ik ook veel dankbaarheid verschuldigd. Maar ik verlaat u niet. Ik ga naar Vader en wacht daar op U.

Heer, in mijn lichaam heb ik hevige pijnen doorstaan; maar in mijn ziel heb ik ze, uit liefde voor U, met vreugde gedragen» [2 Mach. VI, 30].

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!



De familie

VAN DEN BOSSCHE,
VAN HELLEPUTTE,
DEPREZ,
VAN WYMEERSCH,

bedanken U voor de blijken van deelneming, welke U hun beloofd hebt in hun diepe rouw.