

Laten wij "Amen" zeggen
en ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam menskind.
(Kerklid Jacobse)

†

Dankbaar aandenken aan en
uitnodiging tot gebed voor
mevrouw

Elzina Van Den Bossche

echtgenote van
Marcel Van Lieferringe

geboren te Deftinge op 31 maart 1920 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 29 augustus 1985,
Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

De families

Van Den Bossche, Van Lieferringe
en De Clercq
danken U voor uw bliken van
deelneming en uw gebed.

Een leven van hard werken heeft deze
vrouw gesierd en niet zelden stond zij met
Maria onder het kruis. Gelukkig kon zij als
elke kristen opzien naar Hem die zij hadden
doorstoken.

Met dichter Naastepad bidden wij :
Wanneer dit kleed wordt afgelegd
en onze stede wordt geslecht,
Heer Jezus, als wij voor U staan :
doe ons het nieuwe lichaam aan
dat Gij bereid hebt aan uw kruis,
een nieuwe aarde wordt ons huis.

Wij zijn bezwaard en zuchten veel
omdat wij wachten op uw heil,
uw krachten, uw verlossend woord,
de aarde heeft uw stem gehoord,
zij beeft en huivert en verstomt
wij weten dat Gij haastig komt.

Gij hebt ons in een huis gebracht :
daar is een bruid die U verwacht,
daar blaakt de wijn, daar breekt men brood
en wij gewagen van uw dood
totdat Gij komt, Heer, kom met spoed
en maak ons vrolijk, geef ons moed.

Toersel - Goeferinge - Tel. (054) 41 13 92
Druk. De Vos. Koster. Overboelare - T. 054-411267