

Waarom dan ? Neen, waarom  
en vrage, en rade ik niet :  
ik berg mijn tranen, en...  
dat Gij wilt is geschied.

G. G.

Dankbaar aandenken aan de dag waarop wij  
samen gebeden hebben voor

**MEVROUW**

**Emelda**

**VAN DEN BOSSCHE**

weduwe van de Heer

**Hector VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Sint-Martens-Lierde  
op 8 januari 1906 en er godvrucht'g in de  
Heer ontslapen op 25 augustus 1989,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« De grootste briljant van mijn leven » moet  
Hector als uurwerkmaker destijds vaak over  
haar gezegd hebben, tot 1967 toen zij weduwe  
werd. Twee zonen en twee dochters en een  
hele familie is nu een stukje armer geworden.  
Iedereen weet en zegt het vrijuit : moeder  
Emelda was een grote briljant. Ze schitterde  
in eenvoud en zachtheid ten allen kante. Thuis  
sinds 1967, bij haar dochter Maria, was zij een  
echt fijn mens, om van te houden. Gemak-  
kelijk en correct en nooit een voet in de weg.  
Zoals zij in Maria's armen gestorven is, heeft  
zij er altijd geleefd, als een lieve moeder.  
Beminnenswaardig. Voor de kinderen gezorgd.

Als een kunstenaars in het verstellwerk, naai-  
en stopwerk gedaan. Haar liefste karweitje  
voor familie en burens, zoals zij graag plezier-  
tjes deed en d'ensten nooit geweigerd heeft.

Geboren en gestorven op die liefste drie-  
hoekige vierkante kilometer van Lierde, is  
d'Oude Kerk nu ook terug een stukje armer  
geworden. Als één van hun liefste menschen  
wuiwen zij haar daar nu uit. Bedroefd. Vooral  
dankbaar om wie zij is geweest voor hen.  
Een gevoelig hart zegt er nu troostvol : « je  
moest wel van haar houden ». Zij begrijpen  
ook wat is gebeurd : Emelda met haar zacht  
karakter, met nooit een klacht noch kwaad  
woordje over een ander .... verouderde sterk  
het laatste jaar, zienderogen. Als gras in de  
nazomer dat schrale woorden schrijft met  
versleten hooi. Wat wil je, eens gaan we  
allemaal.

Emelda, een open boek voor iedereen. Fa-  
milie en burens vertellen steeds hetzelfde ver-  
haal : een levensverhaal van degelijkheid. Zo  
zal zij overleven. Even gelovig als zij steeds  
was. Eeuwig. Onvergetelijk.



**De families**

**VAN DEN BOSSCHE, VAN DEN BOSSCHE,  
MISEREZ en MATTHIJS**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **danken u**.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begr. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59