

Sterven is een overgang, niet een verdwijnen.
St. Paulus).

In de vrede van Christus werd opgenomen

MEVROUW

EMMA VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer
ARTHUR VAN HALEWIJN

geboren te St.-Martens-Lierde, op 3 oktober 1897
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Opbakel, op 2 december 1980, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DEN BOSSCHE, VAN HALEWIJN**
MATTHIJS en **KERKHOF**,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U**.

Een goede moeder doet haar kinderen slechts éénmaal pijn : op het ogenblik dat zij hen voor-
goed verlaat. Midden in onze droefheid voelen
wij ons toch de Heer dankbaar omdat wij onze
liefhebbende moeder zolang hebben mogen be-
houden.

Haar beeld voor ons verder leven zal er een
zijn van een moeder, die voor haar gezin leef-
de, die het welzijn van echtgenoot en kinderen
dag en nacht behartigde en onzeglijk veel ge-
leden heeft bij het onherstelbaar verlies van
één harer kinderen, leed dat ons vader-zaliger
meer zwijgzaam maar niet minder diep aanvoel-
de in zijn gepijnigd vaderhart.

Ze verstonden elkaar zo goed in de stilte van
hun wat teruggetrokken woongelegenheid ; zij
hielpen elkaar alles bereedderen tot almeteens de
behulpzame krachten van vader verminderden,
beproeving die dan ook bij moeder de gevolgen
ging veroorzaken die wij nu samen diep aan-
voelen.

In deze uitvaartplechtigheid zijn wij hier nu
samen, Moeder, uw kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, familieleden en buurtmen-
sen en bidden samen met onze familieleden die
ons reeds zijn voorgegaan :

« Heer, wij danken U om de gave van onze
moeder, om haar ogen die Uw goedheid uit-
straalden, om haar hart waarin Uw liefde woon-
de ; wij vragen U, strek uw handen genadig uit
naar deze mens, die na volbrachte levenstaak
naar U toekomt. Ontvang haar welwillend in Uw
eeuwigheid, waar zij bij U voor ons allen ten
beste zal blijven spreken ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen !