

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

†

Bid voor de zielerust van
DE HEER

**Francies Richard
VANDENBOSSCHE**

echtgenoot van Mevrouw
CLARISSE VAN HOORDE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 18 oktober 1908 en godvruchtig overleden te Oudenaarde in de H. Hartkliniek, op 16 maart 1984, gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden

—
" God,
wij bidden voor uw dienaar Richard
die van zorgen en ziekte niet gespaard
is gebleven.

Laat hem die met uw Zoon Jezus Christus
de weg van lijden en beproeving is gegaan,
nu voor altijd binnentreden in uw Rijk,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen. Amen."

30 jaar heeft hij als mijnwerker gewerkt voor vrouw en kinderen, opdat zij het goed zouden hebben. Maar dit harde werk in de mijnen is dikwijls ten koste geweest van de gezondheid. Dat was ook voor Richard het geval: hij droeg de sporen van dat ongezonde werk, zodat de laatste jaren van zijn leven: één sukkel en lijden was.

Uw echtgenote en uw kinderen zijn U dankbaar voor al hetgeen gij voor hen hebt gedaan. In de mate van het mogelijke hebben wij uw lijden trachten te verzachten door onze liefde en zorg.

Dierbare echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen; ik dank U dan ook voor die zorgvolle liefde in de dagen dat ik het moeilijk had en het lijden me zwaar viel. Blijf dan ook in familie bidden voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

De families

**VANDENBOSSCHE, VAN HOORDE,
COMPEYN en MAGINET,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begráf. en Crem. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.