



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Frans VANDENBOSSCHE**

zoon van wijlen

Cyrille en Marie

**VANDENBOSSCHE - VANBREUSEGEM**

geboren te Everbeek op 9 juli 1923

en plotseling thuis overleden

op 26 december 1994,

gesterkt door de gebeden

uit de zieken- en stervendenliturgie.

*200*

De families

**VANDENBOSSCHE en VANBREUSEGEM,**

danken U voor uw blijken

van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre-Mincke - Tel. (055) 42 20 91  
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans).

Namis :

op zaterdag 28 januari 1995 om 17 u. 30.