

AANDENKEN AAN

Frans Albert
VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van mevrouw Irma POLLYN
en van mevrouw Julienne PAUWELS

geboren te Gijzegem op 25 februari 1916
en rustig overleden in het St. Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 22 juni 1991,
gesterkt door het ziekensakrament.

Ouder worden . . .
Schoon ouder worden.

Het is zachtjes aan rijp worden
vooraleer je op jouw beurt
zoals het koren gemaaid wordt.

Het is geven
in plaats van te ontvangen
en dan stil uit de wereld te verdwijnen.

Als ik ooit dood ga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in je eigen levenssfeer,
daar waar je gelukkig was.

B. Labeeuw

De families : VAN DEN BOSSCHE,
POLLYN,
DIERICKX en
JOOSTENS

danken U voor uw aanwezigheid
en uw medeleven.

begrav. willy merckx-willems - tel. 053-66 71 79
druk edelweiss - baardegem - tel. 052-35 66 99



FRANS ALBERT
VAN DEN BOSSCHE

1916 - 1991