

· VROME GEDACHTENIS VAN DE HEER

GEORGES VANDEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw

MADELEINE VAN HONACKER

geboren te Berchem Vlaanderen, op 27 augustus 1908 en godvruchtig overleden te Kortrijk op 29 juni 1973, gesterkt door het sakrament der zieken.

Vader, al hadt ge slechts dit gedaan : ons geleerd hoe ons kruis te dragen, het zou reeds heel veel zijn geweest. Want het voorbeeld dat ge ons in tegenspoed en leed die u niet gespaard bleven hebt gegeven was echte levenswijsheid. Vroeg is moeder van ons heengegaan; andere tegenheden hebben u getroffen : maar altijd hebt gij levensmoed getoond, onderwerping aan Gods wil, geduld en kalmte met hoop op een betere toekomst : wel wetend dat het lijden zin heeft aangezien Kristus zelf in lijden zijn taak van Verlosser heeft volbracht.

Maar naast en in dit voorbeeldige dragen van uw kruis waart ge ook een echte vader, begaafd met werkzaamheid, goedheid en liefde voor de uwen.

Beste kinderen, hebt dank voor uw genegeheid en uw kinderlijke liefde. M'n kleine Veerle, uw komst en uw aanwezigheid onder ons waren mij als een zalvende balsem. Beste broers, zusters, familieleden en vrienden, blijft me in uw vroomb gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Norbert VAN DEN BROUCKE-
VANDEN BOSSCHE,

Juffrouw Veerle VAN DEN BROUCKE,

De families VANDEN BOSSCHE-MEURET en
VAN HONACKER-DE PESSEMIER,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

druk arijs, kluisbergen