

« Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn ».

+

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Georgette VAN DEN BOSSCHE

echtgenote van de Heer Albert ROKEGEM,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 16 maart 1922 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 4 oktober 1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

« God, leer ons leven met de gedachte dat alles tijdelijk en voorbijgaand is, dat onze bestemming ligt bij U, begin en einde van alles. Aanvaard uit onze hand het leven van haar van wie wij nu hier op aarde afscheid moeten nemen ».

Eenvoudig van hart, bezorgd voor haar dierbaren als ze was, valt het pijnlijk voor haar naastbestaanden deze echtgenote en moeder voortaan te moeten missen in hun leven. Beproefd door een jarenlange ziekte heeft zij de hulp en bijstand van een bezorgde echtgenoot mogen ervaren, de genegenheid en het meeleven van dankbare kinderen mogen ondervinden. Eigen lijden kon ze vergeten om te delen in datgene wat het leven

voor haar dierbaren had weggelegd. Haar kleinkinderen wekten haar bijzondere belangstelling.

Dierbare echtgenote, goede moeder en lieve oma, wij rouwen omdat wij U verloren en denken met droefheid terug aan al het schone en het aangename dat wij met U mochten delen. Maar als gelovige mensen weten we dat g'j nu voortleeft bij de Heer, en daarom bidden wij tot hem: « God, schenk rust aan haar, die evenals Uw Zoon, door de dood van de mensen werd gescheiden, en laat ons die achterblijven gesterkt worden door de woorden van Uw Zoon dat: ieder die in Hem gelooft leven zal in eeuwigheid ».

Dierbare zuster, heb dank voor alles wat je voor me deed.

Namis : zaterdag 22 oktober 1983 om 7 u.

De families :

VAN DEN BOSSCHE, ROKEGEM,
CILDOM, HOLDERBEKE,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel